

Jeg er rigtig glad for, at det igen i år alligevel er blevet muligt at afholde generalforsamling. Egentlig skal vores generalforsamling være afholdt inden udgangen af maj - men ligesom sidste år er det først nu, det er blevet muligt. Heldigvis er vi alle sammen blevet endnu mere forandringsparate end tidligere - tvunget ud i det efter et år, der på alle måder har været præget af alle de restriktioner vi har skullet indrette os efter - ofte med kort tid til planlægning.

Vi kom ind i 2020 uden anelse om, at det skoleår vi havde planlagt, løbende skulle omplanlægges. Jo jo - vi havde jo hørt om en sygdom i Kina - men det var jo langt væk. I februar var vi i fuld gang med de sidste afpuddninger af skolekomedien, og vi var i gang med planlægningen af selve skolefesten d. 6. marts. Der var nogle smittede i Danmark efter skirejser i Østrig men vores store bekymring, var det voldsomme natudbrud der var i Randers - så der blev praktiseret grundig håndvask før og efter øvning af indmarch - og indskærpet at det også gjaldt til selve skolefesten.

Så vi stiller alt op og er klar til skolefest. D. 5. marts holders der generalprøve og aftalen er som sædvanlig, at alle mødes og dækker borde fredag d. 6. marts over middag. Christian, Anne og jeg kommer direkte fra ledelseskonference på Fyn - og vi er klar til at køre direkte på skolen og videre til VUCI bilen på vej hjem – lige lidt over middag, hører vi så statsministeren holde et alvorligt pressemøde, hvor hun bl.a. opfordrer arrangører til arrangementer med mere end 1000 deltagere til at udskyde eller aflyse - og vi hører at arrangører med færre deltagere, skal vurdere det konkrete arrangement i forhold til smitterisikoen. Det var virkelig noget af en besked.

Vores dejlige skolefest – omkring 700 deltagere - med en proppet sal til skuespil - med dejligt leben og tætte pladser til fællesspisning - og vores traditionelle indmarch med alle elever og folkedans med alle børn og voksne. Efter lange og tunge overvejelser kunne vi godt se, at det var uansvarligt at gennemføre skolefesten. Det var en tung beslutning. Og det var tungt at få eleverne ned i gymnastiksalen på skift og fortælle dem, at skolefesten kun ville bestå af skuespillet - at selve festen blev aflyst. Tungt og hjerteskerende at se skuffelsen - og se de små elever begynde at græde ved aflysningen.

Og siden den dag har hele Forberedelsesskolens liv - ligesom hele verden - været så forandret.

For en skole som vores, hvor vores værdier lever bl.a. igennem vores musik, vores morgensang, vores arrangementer og fællesskabet imellem børn og voksne på kryds og tværs af klasser og klassetrin - der synes vi jo, at vi bliver max. udfordret. Men når jeg tænker tilbage på det underlige år der er gået, så kan jeg ikke lade være med at være ualmindelig stolt over, hvordan det er blevet håndteret af alle her på skolen.

Vi fik gennemført en lejrskole for eleverne – i reduceret form, men en dejlig lejrskole hvor kreativiteten var kæmpestor.

Vi skulle tilrettet restriktioner i forhold til at klasserne skulle være adskilte – men alligevel føle sig som et fællesskab.

Vi skulle spise sammen og alligevel hver for sig – med en buffet til hver klasse og med en serveringspersonale på hver klasse.

Vi fik vores ældste elever afsted på studieture – bornholmerturen blev reddet i sidste sekund – og vores 9. og 10 klasser kom også afsted på studieture. Andre steder end de egentlig havde planlagt – men de kom afsted.

Vi har haft temauge – men da klasserne ikke måtte blandes, blev der afholdt ture og lavet arrangementer klassevis – og ugen sluttede som sædvanligt af med motionsløb.

Og da vi ikke kunne fejre vinderne til morgensang som vi plejer, afholdt vi en virtuel afsløring, der blev sendt fra gymnastiksalen rundt i klasserne og vinderne blev behørigt fejret.

For 8. – 10.kl var motionsløbet ret gyseligt. De blev snydt for sommerlejrnatløbet – så derfor fik de et motionsnatløb – med rigtig frygtelige og skræmmende indslag.

Vores dejlige og traditionsrige julematiné blev jo også ramt af restriktionerne.

I slut november måtte vi stadig ikke blande klasser – heller ikke få gæster ind på skolen – og vi måtte heller ikke lave sociale arrangementer i klasserne. Derfor valgte vi at lave julematinedagen til en skoledag – hvor emnet for dagens undervisning var jul og juletraditioner. Klasserne kom ned i salen på skift og hørte deres klassekammerater spille musik, imens hele arrangementet i salen blev live streamet til alle klasser og også til jer forældre og bedsteforældre hjemme.

Det blev en rigtig dejlig dag, hvor eleverne fik optrådt med deres musik – og hvor julemåneden blev sat rigtig godt i gang. At vi sideløbende fik indsamlet

godt 6000 til Danmarksindsamlingen – en indsamling som Forberedelsesskolens elevråd stod for - var jo rigtig dejligt.

Vi håbede i rigtig lang tid at vi kunne lave en julegudstjeneste i Randers Arena hvor der var plads til at holde afstand så vi kunne synge – men forsamlingsforbuddet og hjemsendte elever satte en stopper for det. I stedet kom Liselotte – vores præst i Sct. Clemens – op på skolen i fuldt ornat og holdt en lille ”julegudstjeneste”, der blev live streamet fra salen – til de små elever der stadig var i skole og til de større elever, der var hjemsendt.

At lave meningsfuld undervisning

- at holde kontakten til elever på trods af, at det skal foregå via. skærm

- at tilpasse, tilrette undervisningen til eleverne

- at få en skolehverdag til at hænge sammen, så det er meningsfuldt for eleverne

- at lave alle de andre skoleting, der også er rigtig vigtige i et skoleliv - med restriktioner og via en skærm,

det kræver både fantasi og indlevelse og er et stort arbejde for dem, der skal lave det - det kræver et ekstra gear, når alting skal omtænkes.

Og det har ikke kun været i undervisningsdelen, der er tænkt kreativt.

Forberedelsesskolens SFO har været idemagere og firstmovers i forhold til at lave SFO via teams, imens de yngste elever var hjemsendte. Efter en fin artikel i Amtsavisen blev andre skoler inspireret af konceptet.

I en normal hverdag på skolen afholdes der jo 1000 små møder i hverdagen i pauser og før og efter undervisning - om undervisning, om elever - ja om alt det, der hører til at lave skole. Alt det samarbejde, der i hverdagen foregår spontant, har skullet planlægges og lægges ind på andre tidspunkter under nedlukningen. Så arbejdsdagene har alligevel været lange, selvom der har været så meget, der er blevet aflyst.

Vores tilsynsførende Bent Gangelhof kom på tilsynsbesøg i april. Han skulle egentlig have været her op til jul, men det var ikke muligt. Han var her et par dage og var med i undervisningen som han plejer – både i den fysiske undervisning og i onlineundervisningen.

Bents hovedopgave er at se, om vi står mål med undervisningen i folkeskolen og om vi i det hele taget lever op til den lovgivning der er, i forhold til

undervisning og i forhold til elevernes dannelse. En stor del af vores økonomi er statstilskud og derfor skal de tilsynsførende ”kigge skolerne i kortene” for at sikre, at vi lever op til at være tilskudsberettigede. Efterfølgende udarbejdes der en tilsynserklæring som lægges på skolens hjemmeside. Og den synes jeg, I skal gå ind og læse. Bent ser heldigvis at vi har den dejlige skole vi også synes vi har og som han skriver:

*”Afslutningsvis kan jeg atter konkludere, at skolens samlede virke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen – godt og vel.”*

Lige nu går vores afgangselever til eksamen. Sidste år blev alle prøver aflyst – vi afholdt små interne prøver, men det er slet ikke det samme som ”de rigtige” prøver. Så vi var rigtig glade da vi hørte, at de fik mulighed for at gå op i enkelte fag.

Mandag – hvor de første mundtlige eksaminer i dansk skulle afholdes, sad lærer og censor klar til at starte prøven – censor bliver ringet så op af sin skoleleder et min i 8 og får at vide, at hun er nærkontakt og derfor skal køre hjem. Der bliver hurtigt lavet en aftale om, at hun kører hjem – hun bor i Hobro – og hun vil så på Teams - fra hjemmeadressen, være censor i dansk 9.kl. Så eleverne sad med læreren på skolen og censor på Teams på computeren. Eksamen bliver altså gennemført – med den tidsforskydning det tager at køre fra Randers til Hobro. Det synes jeg er flot – og det er sigende for den indstilling der er, for at gøre det bedst mulige for de unge mennesker.

Og imens verden har været mere eller mindre lukket ned i perioder, har vi på Hobrovej 24 fået bygget det nye hus her, som vi har ventet på i så mange år. Et fantastisk hus, som er indrettet til at lave optimale forhold for både undervisning og trivsel. Huset stod færdigt i januar - og vores ældste klasser nåede heldigvis at flytte ind og få en lille fornemmelse af den nye skole vi har bygget. Vi glæder os til, at vi må blande klasserne og bruge det, som det er tænkt – og vi glæder os til, at det bliver muligt at holde et stort indvielsesarrangement, så I alle sammen kan komme og se hvor fantastisk det er.

Vores næste projekt er nu at få lavet de forandringer og ombygninger i nr.26. som vi ønsker os. Vi er i fuld gang med at arbejde med det - igen i et samarbejde med arkitektfirmaet NERD, som skal hjælpe os med at få indrettet det hus vi ønsker.

Vores skolegård i nr. 26 står også foran en renovering. Derfor har vi indledt et samarbejde med KOMPAN, som er et dansk firma, der har lavet legepladser i hele Europa i mange år. Så jeg håber at vi næste år til generalforsamlingen har vores begge to huse med den indretning, som vi gerne vil have det.

Kære bestyrelse – tak for samarbejdet i år. Tak for jeres store opbakning, når vi ind imellem syntes, det var lidt meget op ad bakke at lave skole. Jeg håber, at vi næste år kan holde generalforsamling inden udgangen af maj som der står i vedtægterne – hvor vi kan se tilbage på 2021 som et år, hvor det kun var første del af året der var Coronabegrænset – hvor vi kan lave de skoleting vi gerne vil, uden tanker om begrænsninger - og hvor vi i hele efteråret kan holde vores bestyrelsesmøder fysisk igen.

For specielt jer to nye i bestyrelsen, håber jeg, at vi kan se frem til et bestyrelsesår, hvor vi kan lave traditionelt, spændende bestyrelsesarbejde i forhold til at lave god skole - uden tanker på Corona.

Jeg vil også gerne sige tak til jer forældre for den forståelse og opbakning I har givet os. Vi ved godt, at I også har været frustrerede ind imellem, når I kunne se på jeres børn, at der var begyndende mistrivsel – men vi har hele tiden mærket, at I havde tillid til vores håndtering af skolegangen – både den fysiske og den der er foregået på Teams.

Nu er der jo ikke elever med til generalforsamling – men hold nu op, hvor de også skal have stor ros for den ansvarlige og tålmodige måde, de har været på under krisen. De har hele tiden været klar til omstillinger og gået med på, hvad lærerne har fundet på. Men det har været en rigtig hård tid for rigtig mange børn.

Og sidst men ikke mindst skal hele personalet på Forberedelsesskolen også have stor ros og en kæmpe tak for deres arbejde i det forgangne år.

Kreativitet, indføling, omstillingsparathed og omstillingsvillighed er kendetegnende for året. Men også en indædt stædighed for at gøre hele skoletiden så god som muligt "Against All Odds." Tusind tak for jeres store indsats.